

Weeknieuws 19

Locatie 't Kwetternest
2-jarigen

“Wij gaan lekker eten, eten, eten. Eet je met mij mee?”

Als we aan tafel zit pakt Puk zijn rugtasje uit. Wat heeft hij allemaal voor lekkers en gezonds meegenomen? De kinderen benoemen en herkennen de verschillende fruitsoorten en helpen Puk het fruit weer op te bergen.

Ons klaslokaal is veranderd in een bakkerij! Zoals je ziet wordt de bakkerij druk bezocht en wordt er van alles gekocht. Wat kun je eigenlijk allemaal kopen bij de bakker? De 2-jarigen van 't Kwetternest weten het wel!

Brood, croissantjes, cakes en nog veel meer!
Wat ruikt dat lekker!

We zijn begonnen met het lezen van het boekje van Rupsje Nooitgenoeg. Dit rupsje heeft altijd honger, eet vanalles op en heeft noooooit genoeg! We hebben met zijn allen Rupsje Nooitgenoeg geverfd. O.o, als hij maar wel ons eten met rust laat.



3-jarigen

Deze week zijn we begonnen met het thema 'eet smakelijk' Onze themahoek is omgetoverd tot broodjeszaak. De kinderen kunnen op het menu kiezen tussen heerlijke broodjes.

Ook hebben we boodschappen gedaan, spiesjes gemaakt en dingen geproefd.

Wat vind ik lekker of vies? Mmmm soms nog best lastig. Een kindje uit onze groep heeft eventjes in het ziekenhuis gelegen. Dit vonden we zo zielig dat we hem een cadeautje gingen brengen. Hij was gelukkig alweer thuis. We hopen dat hij weer snel bij ons komt spelen.

Nadat we bij hem langs waren geweest, gingen we op weg naar de supermarkt om ijsjes te kopen. Deze hebben we dan ook heerlijk opgegeten in het zonnetje.

Ook gingen we naar de speeltuin. Dat was erg leuk! Klimmen, glijden, schommelen enz. Volgende week staan er weer leuke activiteiten op de planning!



Locatie 't Wieltje
2-jarigen

Wij hebben een aparte hoek voor geit, want geit is de komende weken jarig. De kinderen vinden het verhaal geweldig met de koe, konijn, kip, paard en geit. In het verhaal maken de vrienden van geit iets lekkers voor zijn verjaardag. Dit past mooi bij ons thema: 'Eet smakelijk'.



Over eet smakelijk gesproken, Kyara was ook jarig en heeft iets lekkers getrakteerd. Fruitsalade in een mooie beker. De kinderen hebben ervan gesmuld en wilden zelfs nog meer. Het was mooi om te zien en heerlijk gezond. Goed idee van Kyara's moeder!

Wij hebben boterhammen belegd en de kinderen mochten zelf kiezen wat zij erop wilden. Eerst kijken wat er allemaal was en toen werd er gesproken over wat je wel lekker vindt of juist niet. Daarna hebben de kinderen al het lekkers geprobeerd uit te knippen om het op de boterham te plakken. Wat zag het er allemaal kleurrijk uit.



Locatie 't Kasteeltje

Op locatie 't Kasteeltje is het thema eet smakelijk deze week geopend met een uitgespeeld voorleesverhaal van Rupsje nooit genoeg.

2-jarigen

Tijdens thema "eet smakelijk" zijn we bezig met activiteiten rondom eten en drinken. Maar besteden we ook extra aandacht aan onze zintuigen. Voelen, ruiken, horen, zien en proeven. Ook lezen we over geit, hij is jarig, de dieren maken soep voor hem. En wij helpen daarbij. Ook (ver)kopen we heerlijke broodjes en taartjes bij onze marktkraam. Met scheerschuim spelen is leuk, maar nog leuker wordt het als we hier verschillende kleuren verf aan toe voegen & kunnen mengen! Als afsluiter van de week hebben we met ouders een zintuigen speurtocht gedaan. Ruiken aan verschillende (bedekte) bakjes en flesjes, proeven van zoet, zuur en zout producten, voelen aan pasta, verf in een zakje, schuursponsjes en natte doekjes & hebben we verschillende geluidjes gehoord uit geluidkokers.



3-jarigen

Deze week zijn wij gestart met het thema eet smakelijk. In onze pizzeria worden allerlei verschillende soorten pizza's gemaakt. Hele grote, kleine, puntjes, met en zonder kaas en heel veel andere soorten beleg. In de oven worden ze lekker krokant gebakken en daarna natuurlijk verkocht aan de verschillende klanten. Ook hebben we onze poppenhoek omgebouwd tot restaurant waar van de pizza's gesmuld kan worden.

Juf Jolanda van de yoga is deze week geweest om de zonnegroet met ons te oefenen. Ook hebben we allemaal waterdieren nagedaan.

Van de mama van Akram hebben we geleerd hoe je (Marokkaanse) thee kunt maken. Daar hebben we zelfgebakken koekjes bij gegeten!



Locatie de Toverdoos

Wat een heerlijk weertje afgelopen week! Daar hebben de peuters van de toverdoos enorm van genoten. We hebben op vrijdag zelfs de hele dag buiten gedraaid. De kleuters waren naar Drievliet, daarom hadden wij het hele plein voor ons alleen!

De kring, het fruit eten, vrij spel en natuurlijk buiten spelen. Alleen het slapen en de lunch hebben we wel binnen gedaan. Heerlijk genieten. We zijn ook erg blij met onze parasol, daardoor kunnen we een schaduwplek maken voor de peuters.



Deze week zijn we aan een nieuw thema begonnen. Thema Hatsjoe. In de klas is een ziekenhuis en een apotheek. Zieke kinderen, mama's en juffen kunnen hier terecht als zij zich niet lekker voelen. De peuters behandelen je en je bent zo van je klachten af!



Bij een gezonde leefstijl, waar we het dit thema ook over hebben, hoort natuurlijk ook ontspannen. Wat komt het daarom goed uit dat we tijdens dit thema yogalessen krijgen!

