

Weeknieuws week 30

### Locatie het Wieltje

De afgelopen week waren weer leuke dagen vol verschillende activiteiten bij 't Wieltje. We hebben een spel gedaan met een fietsbel. Eerst mochten de kinderen op de gang tot tien tellen en vervolgens in de klas luisteren of we het geluid van de fietsbel konden vinden. Zo had de juf zich verschillende keren met de fietsbel verstopt.

Er zijn verkeersborden en zebra's gemaakt. Met lijm smeren is toch wel een van de leukere dingen! We hebben ook van ontbijtkoek stoplichten gemaakt, het leuke hiervan was dat we deze mochten opeten!

Ook hebben we met scheerschuim geëxperimenteerd. Wat voelt dit lekker zacht aan en wist u dat je met voertuigen hier ook hele leuke sporen kunt maken! Omdat het erg lekker weer is geweest hebben we de afgelopen week natuurlijk van het zonnetje genoten en buiten gespeeld.



## Locatie het Kwetternest

Het was weer een gezellige week bij locatie Het Kwetternest. In de groep hebben we verschillende activiteiten gedaan rondom het thema vervoer. Tellen, sorteren en vergelijken hebben we veel gedaan. Daarnaast zijn we naar de speeltuin geweest en hebben we gefietst, geklommen, in de zandbak gespeeld en op het bankje in het zonnetje wat gegeten en gedronken. Daarnaast lezen we iedere dag boekjes voor over het thema. Als de leidster vertelt dat we een boek gaan lezen, roepen de 2-jarigen al "step, step" en pakken snel het boek om vervolgens aan de tafel te gaan zitten. Daarna zingen we ook nog een paar liedjes, zoals "de wielen van de bus" en "helikopter". Ook hebben we sporen gemaakt met verf. We vonden het heel leuk om met de auto's door de verf heen te rijden. Tot volgende week!



## Locatie het Kasteeltje

Deze week stond bij ons de boot centraal. Net als de voertuigen van de weken ervoor, hebben we de boot op onze kalender gestempeld. We hebben ook bootjes gemaakt en daarna gekeken of ze wel konden drijven.

Adam en Hamza bedachten dat paarden ook deelnemen aan het verkeer en dit hebben zij samen uitgespeeld. De paarden gingen soepel over alle hindernissen! Tijdens een wandeling met de bolderkar, hebben we een poosje langs het water naar boten gekeken en gezwaaid. Veel mensen op de boot zwaaide terug naar ons!

Juf Anne heeft in haar moestuin grote courgettes. Daar kun je lekkere soep van maken en dat hebben we dan ook gedaan. De kinderen hebben eerst de courgette eens goed bekeken en opgemeten. Bij de soep hadden we een lekkere kaastengel uit de oven!

