

Weeknieuws week 50

Peutercollege weetjes:

- We hebben een nieuwe collega in onze invalpool. Haar naam is Albertina dos Santos en we zijn erg blij dat ze ons team komt versterken.
- Heeft u al aan de leidster van de groep doorgegeven op welke dagen uw kind komt tijdens de kerstvakantie? Pip en Posy komen in ieder geval, en ze nemen weer een leuk boek mee! Bij Pip en Posy is al sneeuw gevallen...zou dat straks bij ons ook zo zijn?
- Medewerker gezinsbetrokkenheid Floor de Brouwer, vooral werkzaam op locatie De Toverdoos en 't Kasteeltje, vertrekt op nieuwjaarsdag voor een maand naar Australië om een vriendin op te zoeken. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Valentina Andric. We wensen Floor een mooie tijd toe!



Locatie de Toverdoos

2 jarigen



De peuters hebben hun laatste dansles gehad. Samen met de mama's is er volop gedanst. Het was heel gezellig en leuk. Wij kijken uit naar een nieuwe ronde. De peuters zijn hierboven aan het bouwen met magneto. Dat is makkelijk. Alle blokken blijven gewoon aan elkaar zitten. Je kunt er torens mee bouwen, heel hoog, het valt toch niet om, of wel. Er zitten wagentjes bij, dus een autootje was zo gemaakt. De peuters vonden dit materiaal heel leuk. Wij gaan dit nog een keer lenen van de 3 jarigen.

Het is winter, maar buiten is daar weinig van te merken. De juf kreeg een idee en heeft op de tafel sneeuw gespoten. Zo, nu hebben wij sneeuw. Dat was lachen. Handen in de lucht en klappen maar, de sneeuw- vlokken vlogen in het rond. Je kunt er ook sporen meemaken. Wij hebben ook met nopper gespeeld. Er waren grote en kleine blokken, blokken met wielen. Wie helpt mij om een auto te maken? Ja, de jongens vonden dit wel interessant speelgoed. De meisjes, ja die waren er ook, je moet ze wel bij ons zoeken.



3 jarigen

We hebben vrijdag de Sint uitgezwaaid. Nu is het alweer tijd voor Kerst! Wat gaat het jaar snel voorbij. De peuters van de Toverdoos hebben zelf de kerstboom versierd. Er hangt een slinger in de boom en een heleboel gekleurde ballen. Het ziet er erg gezellig uit op de groep, elke keer komt er weer wat moois in of bij de Kerstboom. We hebben ook wat Kerst verkleedpakjes om ons mooi te maken.



Het was deze week ook al tijd voor de laatste dansles. De moeders deden mee met de dansspasjes en zij hebben gekeken hoe goed onze peuters kunnen dansen. De peuters en hun ouders hebben ons thema "Ik en mijn familie" dansend afgesloten.



De klas was, ondanks al onze mooie kerstversieringen en warme openhaard, toch nog wel een beetje saai. De peuters hebben prachtige Kerstballen en Kerstboompjes gemaakt die nu glimmen en glinsteren in de klas. We laten vol trots onze kunstwerken aan iedereen zien.

Locatie het Kwetternest

2 jarigen

Onze peuters hebben vorige week Sinterklaas uitgezwaaid en hebben snel de kerstboom van zolder gehaald! Maar de kerstballen.. Die waren kapot! Oh jeetje.. De kerstboom was erg kaal.. Wat nu?! Gelukkig konden onze peuters ons helpen! Zij hebben van brooddeeg kerstversieringen gemaakt voor in onze kale kerstboom! En samen met de ouders zijn de versieringen geveerd. Toen ze droog waren mochten de peuters de kerstboom versieren! En wat was dat leuk!!



Wij genieten veel van al het mooie kerstspeelgoed en hebben zelfs gespeeld met neppe sneeuw van scheerschuim! De kerstmutsen zijn onze favoriet en wij al zingen in een koor 'O denneboom, O denneboom, wat zijn je takken wonderschoon!'

3 jarigen

Sinterklaas is weer naar Spanje en nu mogen we aan de slag met het thema kerst. Boom optuigen, groep versieren, liedjes zingen, verhaaltjes lezen. We hebben het er maar weer druk mee.

De voorleeskampioen van de Zonnehoeck heeft ons het verhaal 'wij gaan op berejacht' voorgelezen.

Dit deed ze erg leuk! Nog bedankt dat je dit wilde doen!

En verder spreken de foto's voor zich.



Locatie 't Wielkje

2 jarigen

Wij hadden de wijkverpleegkundige die bij het consultatiebureau werkt en een pedagoog uitgenodigd op de groep. Dit was een informatieve bijeenkomst voor de ouders waar het om verschillende onderwerpen ging zoals; begeleiding door ouders om de Nederlandse taal te stimuleren,voeding, opvoeding en hoe om te gaan met moeilijk gedrag van het kind. En er was gelegenheid om vragen te stellen. De ouders kregen antwoord van de pedagoog.

Ondertussen werden de kinderen op een speels wijze gemeten en gewogen in de gymzaal door de wijkverpleegkundige. De andere kinderen mochten ondertussen lekker rollen/kruipen, springen op de trampoline en of kruipen door de kruiptunnel.



Kijk eens! Een mooi moment om vast te leggen. Zij vond de schoenen zo mooi, dat zij de schoenen van een ander kind pakte, het zelf aantrok en de veters probeerde te strikken. Wat een knapperd he! Dit is een voorbeeld van zelfstandigheid en het kind de ruimte geven.Om de groep in kerstsfeer te krijgen hebben wij mooie kerstbomen gemaakt. Er kon gekozen worden uit grote of kleine bomen.

3 jarigen

Maandag zijn we begonnen met de kerstboom opzetten. De kinderen hebben goed geholpen met de ballen in de boom hangen. Ook hebben we samen met de ouders een mooie kerstkrans gemaakt. De kinderen mochten eerst verven en daarna plakken. Ook mochten er nog glitters op de krans. Wat zijn ze leuk geworden zeg!

Woensdag staat altijd in het teken van samen spelen met de 2-jarigen. Deze week hebben we gezellig samen buiten gespeeld, en daarna hebben we met zijn allen een filmpje gekeken over het optuigen van de kerstboom. De kinderen vonden het allemaal erg leuk en herkenden de kerstboom, de kerstballen en de lichtjes en slingers die bij ons ook in de boom hangen.

Ook hebben we deze week nog heerlijke koekjes gebakken, hebben we met de prikpenningen geoefend, en hebben we een leuk verstoppelletjes gedaan met allerlei voorwerpen onder een kleed.

Vrijdag mochten we lekker kliederen, met scheerschuim. Wat voelt dat lekker zacht, en wat ruikt het heerlijk. Ook kun je er allerlei figuren in tekenen, zoals een kerstbal of een kerstboom, of je eigen gezicht, dat kan natuurlijk ook.



Locatie 't Kasteeltje

2 jarigen

Sinterklaas is weer vertrokken, het is weer tijd voor kerst. Een (nep)kerstboom opzetten is een hele klus, maar gelukkig hebben wij geweldige peuters die goed kunnen helpen. Versierd en al staat de kerstboom bij ons op de groep, de kinderen zijn er weg van. D.m.v. tekenen met een kaars, die vervolgens kaarsvet achter laat op papier, maken we mooie kerstkaarten.



Wanneer je hier met (niet al te veel lagen) verf over heen gaat blijft het alleen om het kaarsvet zitten en ontstaan er mooie figuren/effecten. We hebben de week afgesloten samen met ouders, waarin we mooie vuurwerk effecten op papier hebben gemaakt, met onze foto eronder.

3 jarigen

Maandag in de kring was er een heel verdrietig Pietje. De zak met cadeaus en pepernoten was leeg, hij kon niets meer uit delen. Gelukkig kwam Sinterklaas hem halen en vertelde dat dit niets was om verdrietig over te zijn. Alle kinderen hebben immers iets gekregen. De boot naar Spanje zou snel vertrekken en volgend jaar komen ze weer terug om weer cadeaus en pepernoten uit te delen. Met dit verhaaltje hebben wij Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid. Nu staat er een kerstboom in de klas en de kinderen helpen ons met het versieren er van. Met elkaar hebben we mooie slingers gemaakt om in de boom te hangen. Bij de post zat een kaart voor Puk, een kerstkaart van zijn moeder. We hebben daarna een vogelhuisje omgetoverd tot brievenbus.

En (maar dit is eigenlijk nog een verrassing) de kinderen hebben met hulp van de juf een kerstkaart geverfd en geschreven. Deze gaan we opsturen!

Op het scherm keken we naar een filmpje van Puk. Puk heeft samen met de Kerstman de dieren een leuke kerst bezorgd.

We hebben de week afgesloten met het bakken van lekkere koekjes, die we ook nog hebben versierd. We hebben ze opgegeten met een lekker kopje thee erbij!



