

Weeknieuws week 8

Locatie 't Kwetternest
2-jarigen



Pip en Posy zijn bij ons op bezoek! En wat beleven zij weer een avontuur! Er wordt met de bus gereisd, gelogeed, spaghetti gegeten en vooral veel gespeeld!

De Pip en Posy boeken hebben elke vakantie weer een leuk en spannend thema, de kinderen lezen met plezier mee!

Natuurlijk knutselen we het 1 en ander deze week, verven blijft van vele kindjes de favoriet. Deze keer een leuke variatie: stempelen met kurk! Heel makkelijk en vooral leuk om ook eens thuis te proberen! Onze mooi versierde bussen hebben een plekje op de vensterbank.



Yummieeeee! Op donderdag maken wij zelf onze spaghetti. Een tomaatje hier en daar, wat komkommer, een lekker pasta sausje en natuurlijk de slierten!

Eet smakelijk allemaal!

3-jarigen

Het was weer een leuke week met pip en posy.

Een busritje maken, spaghetti maken en knutselen zijn slechts maar een paar voorbeelden van wat we gedaan hebben.

Het was weer een topweek! Heel gezellig!

En volgende week gaan we weer verder met ons thema 'ik en mijn familie'



Locatie de Toverdoos

Wat gezellig! Het is weer vakantie, daar genieten de kinderen van. We gaan net als Pip en Posy in de bus. We nemen Puk mee, de lievelingsknuffel, de baby een dekentje, de koffers en natuurlijk ook de tandenborstel. Gelukkig is iedereen precies op tijd om in de bus te stappen. Op naar Parijs! Onderweg zingen we liedjes en slapen we een beetje.



De vertel tafel staat heel de vakantie natuurlijk weer klaar om door de kinderen gebruikt te worden. De peuters zijn er altijd gek op! De poppetjes uit het boek, de knuffels en de koffers gaan overal mee naar toe.



De peuters hebben het koffertje voor Pip en Posy geverfd. We mochten kleutertjes kiezen en verven met een kwast, stempelen met vormpjes of met onze vingers en handen! Daarna hebben de oudste peuters alle verf en verfvlekjes zelf opgeruimd! Daar waren de juffen heel blij mee.



Om de vakantie af te sluiten hebben we een Pasta feestje gevierd! Bij een feestje horen natuurlijk ballonnen en bellenblaas. De peuters mochten zelf de pasta, de saus en de kaas opscheppen. Daarna hebben we heerlijk van de spaghetti gesmuld. Het was een leuke leerzame vakantie!



Locatie 't Wieltje

De voorjaarsvakantie stond in het thema van Pip en Posy. Posy ging logeren en wilde haar lievelingsknuffel. De 2 en 3-jarigen vonden het een geweldig verhaal. Vooral het mee spelen wanneer er voorgelezen werd. Wij hebben heel de week Pip en Posy nagedaan. De Pm-er toverde schuim tevoorschijn en de kinderen raakten het eerst voorzichtig aan, maar daarna werden er stippen, rondjes en strepen gemaakt. Dit herhaalden wij dagelijks, want het is een enorm leuk activiteit.



Wij hebben ons koffer ingepakt, bij de bushalte gewacht op de bus en gingen naar Pip. Er werd onderweg gezellig gezongen.

2 Lieve moeders hebben ons geholpen om te koken. Iedereen wilde graag meekoken. De kinderen hebben zelfs groenten gesneden. De spaghetti was heerlijk geworden.

Tot slot kwam de broer van M.Mohib voorlezen op de groep. Wat kon hij dat goed zeg en onze kinderen luisterden naar het verhaal van Pip en Posy. Het was een fantastisch week geworden.



Locatie 't Kasteeltje

Deze week waren Pip en Posy ook weer bij ons op de groep. We hebben het verhaal gelezen over Pip en Posy die bij elkaar gingen logeren en gespeeld met alle spullen uit hun koffer. Net als Pip en Posy zijn we met de bus gegaan en daar hebben we ook liedjes over gezongen. Ook hebben we gespeeld met schuim. Niet in bad, maar gewoon aan tafel! In het boek eten Pip en Posy spaghetti. Wij lusten dat ook wel! Eerst hebben we gekeken in de kookstudio van juf Anne. Stap voor stap hebben we gezien hoe spaghetti gemaakt wordt. Daarna hebben we het natuurlijk lekker opgegeten!

