

# Weeknieuws week 26

Locatie het Kwetternest

3 jarige

Deze week hadden we weer een leerzame en leuke week.

Dinsdag kregen we bezoek tijdens de verjaardag van Erdem. Toen we in de kring zaten om de verjaardag te vieren, stond daar ineens Mickey Mouse. Hij kwam om de verjaardag mee te vieren en had een mooie taart meegenomen. We hebben met z'n allen er een gezellige middag van gemaakt.

Ook was er post!!! Een grote enveloppe met twee doosjes erin. Wat zou daar nou toch in zitten? In de een van de bakjes zaten rupsen. En in het andere bakje zaten eitjes en poppen. De kinderen op de groep zullen de aankomende weken kunnen zien hoe de eitjes uitkomen en veranderen in hongerige rupsjes. Vervolgens zullen de rupsen zich rond eten aan heerlijke koolbladeren en zullen in poppen veranderen. En dan, dan komen er vlinders uit. We hadden al een pop die uitgekomen was en deze vlinder hebben we vrij gelaten om vriendjes te gaan zoeken. Nu hebben we natuurlijk geen kool in de tuin dus moesten we op pad om eten te halen voor de rupsen.

Ook was er een moeder die het een leuk idee vond om het fruit te verzorgen voor donderdag..... dat is altijd al een feest maar deze dat was het helemaal feest!! Heerlijke aardbeien, ananas, meloen, mandarijnen, bananen, mango, en appels. Mmmmmm dat was smullen. Dank je wel mama!!



Locatie het Wieltje

## 2-jarigen

Puk wilde met de trein naar oma. Alle kinderen wilden en kochten eerst een treinkaartje. Daarna gingen de deuren van de trein open en dicht, de mensen in de trein gingen heen en weer, en de wielen van de trein gingen rond en rond.

Wij zijn als jaarafsluiting samen met de 3-jarige groep naar Diergaarde Blijdorp geweest. Wij gingen erheen met de metro en de bus. Dat was een avontuur alleen al op zich. De kinderen wilden allerlei dieren zien. De kinderen liepen met moeders en kinderen van beide groepen liepen samen, zoals Toti en Alisha.

De volgende dag speelde Lisa in de kring met dieren. Zij stopte ze allemaal gezellig in een kooi. Wat prachtig om te zien. En wij hadden het over de dieren die in de kring stonden en of wij ons herinnerden welke dier wij in Diergaarde Blijdorp hadden gezien. Iedereen mocht een dier pakken en vertellen welk dier het was.

## 3 jarigen

Afgelopen maandag gingen we van start tijdens de ouder-kind activiteit met bingo! Hoe leuk is dit om samen met je mama, papa, broer of zus een spelletje te spelen. En tijdens een bingo spel is er ook nog eens heel veel taal aanbod dus dubbel zo leuk en leerzaam. Iedereen wist door goed te op te letten bingo te halen.

Deze week hebben we ook mogen experimenteren met zaklampen. Met de zaklamp kun je overal op schijnen, maar wat kun je nog meer doen met het licht? Zo hebben we met onze eigen handen en voorwerpen schaduwen gemaakt! Als we ons voorwerp dichtbij hielden was de schaduw klein en als we het verder er vanaf hielden werd de schaduw steeds groter. Mooi om te zien dat de voorwerpen die we in het licht hielden als schaduw goed te zien waren.

Deze week stond ook ons uitstapje op het programma, en wel naar de dierentuin! Samen met alle ouders, oma's, kinderen en juffen gingen we op pad naar Blijdorp. Eerst met de metro en daarna met de bus. Eindelijk aangekomen konden we gaan genieten van alle dieren. Wat veel dieren wonen daar! Olifanten, tijgers, krokodillen, vissen en nog veel meer. Het was een onwijs leuke dag die we met elkaar gehad hebben en aan het einde van de dag was iedereen zo moe van alle indrukken en het lopen dat sommige oogjes in de bus of auto terug dicht vielen.



Locatie 't Kasteeltje

## 2-jarigen

De 2-jarigen hadden weer een week vol leuke activiteiten. In het begin van de week hebben de peuters goed geholpen met schoonmaken. Ook hadden we fijne administratieve hulp, met een kopje thee werd er druk gespeeld met het toetsenbord. Sommige kinderen hebben een mooie ketting gemaakt met kralen eraan geregen en hebben we met ballonnen gestempeld. Woensdag hebben we samen met de 3-jarigen allerlei modderige activiteiten gedaan bij de kas. Gelukkig hadden we vrijdag droog weer, we zijn met zijn allen naar de speeltuin geweest om ons thema af te sluiten!



## 3-jarigen

Deze week was het internationale modderdag! De kans om in de modder te spelen grijpen wij natuurlijk met twee (vieze) handen aan. Wij waren op visite bij de kas van Natuurlijk Spangen en hebben daar allemaal verschillende modderspelletjes gespeeld. Zo is er onder andere moddersoep gemaakt, geschilderd met modder, hebben we allerlei lekkers geproefd wat in de grond groeit en hebben we een waterzuiver experiment gedaan.

In de groep hebben we deze week naar aanleiding van het boek "Plons" geëxperimenteerd met water/drijven/zinken. Helaas was dit alweer één van de laatste activiteiten van het thema "Oef wat warm". Het thema hebben we vrijdag afgesloten met een bezoek aan de speeltuin.

