

Weeknieuws week 31

Locatie 't Kwetternest

Deze week zijn er weer druk bezig geweest met activiteiten over vervoer. We hebben gepraat over fietsen, auto's, vrachtwagens, helicopters, vliegtuigen, scooters/brommers en de tram.

Op donderdag gingen we stoplichten maken van ontbijtkoek en smarties. Maar deze dingen moesten we nog wel even halen bij de supermarkt. Onderweg kwamen we veel vervoersmiddelen tegen en hebben hier ook goed naar gekeken. Eenmaal bij de supermarkt aangekomen hebben de kinderen zelf de boodschappen gepakt en in het mandje gedaan. Daarna terug naar school, zodat we snel onze stoplichten konden maken. Toen ze af waren, mochten we ze gelijk opeten. Hierna hebben we er stiekem nog 1 gemaakt en opgegeten (sssst).

Verder hebben we nog met voertuigen in scheerschuim gespeeld. Dit was een leuke ervaring voor de kinderen, ze hadden de grootste lol.

Verder zijn de juffen druk bezig met inpakken, want over 2 weken verhuizen we al naar basisschool de Blijvliet. De kinderen praten ook veel over naderende verhuizing. Ze vinden het spannend, maar toch ook erg leuk.



Locatie 't Kasteeltje

Deze week stond het openbaar vervoer centraal op locatie 't Kasteeltje. We hebben gezongen over een (bus)chauffeur met het lied: "Chauffeurkje mag ik mee met jou". Ook hebben we veel gespeeld met de houten treinbaan en zelfs in de gymzaal een trein gemaakt. Natuurlijk moet je wel een kaartje kopen om mee te mogen met de trein. Conducteur juf Sharon kwam dit controleren.

In kranten en tijdschriften zijn we op zoek gegaan naar foto's van mensen die mee mochten rijden in onze trein. Van alle kinderen hebben we een foto gemaakt met een machinisten pet. Zij mochten de machinist zijn van hun eigen geknutselde trein!

Aan het eind van de week zijn we druk bezig geweest met het bekijken van verkeersborden. Eerst hebben we ze in de klas goed bekeken en geknutseld, daarna zijn we ook de wijk in geweest voor een verkeersborden bingo.

Vrijdag hebben we de week lekker afgesloten met zelfgemaakte appelmoes!



Weeknieuws 't Wieltje

Omdat het de afgelopen week niet heel lekker weer was hebben we heel veel binnen gedaan! Zo waren er veel kinderen die graag wilden knippen, plakken en kleuren. Zo hebben we het knippen weer goed geoefend en zien we dat dit bij iedereen steeds beter gaat.

Op het plein hebben wij een moestuin van school. Hierin stonden hele grote kroppen sla die klaar waren om gegeten te worden! Samen met ouders en kinderen zijn we naar de winkel gegaan om ingrediënten te kopen om een heerlijk salade te maken. Eenmaal terug op school werd de sla gewassen en de andere groentes ook. Nu was het tijd om te snijden! Voor kinderen is het zo belangrijk om zelf betrokken te zijn bij het maken van eten. Hierdoor zien ze wat het is, ze voelen de producten en u snapt natuurlijk ook wel dat iets wat je zelf maakt heel lekker smaakt!

We zijn bezig met het thema vervoer en hoe leuk was het dat er afgelopen week een helikopter boven onze school rondjes vloog, natuurlijk hebben we gezwaaid en was dit reuze interessant.

