

Weeknieuws week 33

Locatie het Wieltje

Wij zijn ons week begonnen in Jeugdland Ahoy. Er was hier van alles te doen en te zien. De kinderen keken de ogen uit! Dieren, schminken, carrouzels, springkussens, fietsen, ME bus, politieagenten, politiemotor, politiewagen, brancard ( waar je je wonden kon laten verzorgen), fotograaf voor een fotoshoot, tafeltennis, bal in doel schieten en nog veel meer. Wij zijn er lopen naartoe gegaan om onderweg zebrapaden, stoplichten en stoepranden te zien. Wij hadden het erover gehad door middel van knutselen, praten, laten zien (film/ plaatjes), voorlezen en nu konden wij het in het echt toepassen. Dat was ook een pret. In de middag gingen wij leidsters weg en sommige kinderen bleven nog gezellig verder feesten in Jeugdland.

Verder was ons parkeergarage met carwash eindelijk af. Dit hebben een groepje meiden gedaan die een bus, auto of kiepwagen geknutseld hadden. Stoere meiden hoor. Daarna hebben wij ermee gespeeld.

Het verhaal van stoeprand stop hebben wij ook nagespeeld die wij herhaaldelijk voorgelezen hadden. De kinderen leren ook woorden die wij niet dagelijks gebruiken en dit krijgen wij dan een paar dagen later van de ouders te horen. Dit is mooi hoe enthousiast en verbaasd ouders dan reageren.



Locatie het Kasteeltje

De laatste week van de vakantie stond in het teken van voetgangers. Op de kalender hebben we daarom een voetje geleverd. Buiten hebben we onze voeten ook omgetrokken met stoepkrijt.

Om het thema af te sluiten hebben we voertuigen gemaakt van fruit en groente. Uiteraard hebben we deze ook lekker opgegeten.

Na de vakantie starten we met de thema's Welkom Puk en Dit ben ik.

